



Sparta Fanzine

# In The Winning Mood

[itwm](#) > [Rein Boomsma en de Transvaalwedstrijd](#)

Woensdag 19 September 2007 - 23:02

## Rein Boomsma en de Transvaalwedstrijd

### Rein Boomsma en de Transvaalwedstrijd

**We beginnen ditmaal eens met eens historische context:**

In 1867 wordt langs de Oranjerivier en Vaal diamant gevonden. Kort daarna wordt in Kimberly goud gevonden. Als gevolg hiervan ontstaat in de wijde omtrek een niet te remmen goud- en diamantkoorts. Zuid-Afrika krijgt hierdoor 1/3 van de wereldwijde goudproductie en meer dan de helft van de diamantproductie in handen. De vondst van die kostbare erts leidde ook tot problemen. Deze resulteerden in 1881 in de Eerste Vrijheidsoorlog. De oorlog eindigt eerst op 2 januari 1896 als de Britten zich na de slag bij Doornkop uit Transvaal moeten terugtrekken.

*Paul Kruger*

Van 1899 tot 1902 woedde in Zuid-Afrika de Tweede Vrijheidsoorlog. De Boeren staan hierbij onder leiding van Paul Kruger. De Boeren vechten met 65.000 manschappen, waaronder ruim 2000 vrijwilligers uit Nederland, tegen een van 500.000 man tellend Brits leger. Na ruim een half jaar is hun positie verzwakt. Paul Kruger vertrekt hierop in oktober 1900 naar Europa om steun te krijgen voor de Vrijheidsstrijd. Zijn missie bereikt het gewenste doel niet. Hierdoor worden de Boeren in 1902 gedwongen de Vrede van Vereniging te aanvaarden. Door deze overeenkomst houden de onafhankelijke Oranje Vrijstaat en Transvaal op te bestaan. In 1910 werden beide landen definitief toegevoegd aan de nieuwe Unie van Zuid-Afrika.

**Rein Boomsma werd de held van Transvaal**

Reinder Boomsma wordt op 19 juni 1879 geboren in Schagen. Na zijn jongste

**ITWM TV**

## In de Kelder, afl. 7

The Adobe Flash Player or an HTML5 supported browser is required for video playback.

[Get the latest Flash Player](#)[Learn more about upgrading to an HTML5 browser](#)[Bekijk op Youtube](#) | [ITWM TV overzicht](#)[www.hetpokerspel.nl](http://www.hetpokerspel.nl)

**Stand en Schema**  
**Colofon**  
**Dubbelgangers**  
**Links**  
**Tattoos**

jeugd verhuist hij in 1888 met zijn ouders naar Rotterdam. Het gezin Boomsma betreft hier een woning aan de Tollenstraat 103. Later wordt door het gezin verhuist naar diverse adressen op de Noordsingel, de Agniesestraat en de Oost-Blommersdijkseweg. Reinder behaald zijn diploma in 1896 op de HBS aan de Kortenaerstraat.



**Erste foto van het Nederlands elftal gemaakt in Antwerpen op 30 april 1905. Staand van links naar rechts: Leider Kees van Hasselt, Bok de Korver, Guus Lutjens, Paul Havenith, Ben Stom, Dolf Kessler, Peet Stol, Eddy de Neve en grensrechter Willing. Zittend: Reinier Beeuwkes, Karel Gleenewinkel Kamperdijk, Reinder Boomsma, Dirk Lotsy en Willy de Vos.**

Rein speelt voetbal op straat. Later gaat hij ook spelen in de clubs Minerva, Constantia en Achilles. Tijdens een partijtje op het Noordplein in 1894 wordt Rein aangesproken door Jan Stok en Kees van Hasselt. Rein wordt korte tijd later lid van Sparta. Hij zal tot zijn afscheid in 1907 met grote regelmaat in het eerste elftal blijven spelen. Een periode waarin hij als rechtsbuiten regelmatig het net achter de doelmannen van de diverse tegenstanders weet te vinden. Voor zijn verdienste voor Sparta wordt Reinder Boomsma op de algemene ledenvergadering van 16 juli 1908 benoemd tot erelid van Sparta.

Op 1 juli 1898 treedt Rein Boomsma als vrijwilliger toe tot het Nederlandse leger. Hij wordt kort hierna beroepsmilitair en schopt het na een rijke loopbaan zelfs tot kolonel. Na de mobilisatie van 10 mei 1940 wordt Boomsma vanuit zijn standplaats Assen naar Rotterdam gedirigeerd. Met behulp van gevorderde auto's en zelfs van een paardentram komt zijn regiment na een lange tocht vanuit het oosten aan in Rotterdam. Na de overgave gaat Rein Boomsma officieel met vervroegd pensioen. Gedurende de laatste jaren van zijn leven legt hij zich toe op het veelvuldig dwars zitten van de bezetters. Rein Boomsma overlijdt uiteindelijk op 27 mei 1943 in het concentratiekamp Neuengamme na eerder te zijn verraden wegens zijn verzetsactiviteiten.

#### **De aanleiding tot en de Transvaalwedstrijd zelf**

De voor onafhankelijkheid strijdende Boeren worden in Nederland gezien als helden. Men vindt het maar wat mooi dat de verre bloedverwanten in Afrika niet buigen voor het zo gehate Britse leger. Hoewel de regering zich in verband met de diplomatie terughoudend opsteld worden er in Nederland vele acties ter ondersteuning van de door de Boeren gevoerde strijd gehouden.

Het zal dan ook niet verbazen dat het hek van de dam is als Paul Kruger op 26 juli 1901 voor de tweede keer in zijn leven een bezoek brengt aan Rotterdam. Vele etalages worden speciaal voor dit bezoek versierd en honderden vlaggen worden aan de huizen en gebouwen van Rotterdam bevestigd. Bij zijn aankomst op het Maasstation stijgt uit de verzamelde mensenmassa een orkaan van lofuitingen op. Bij zijn rit naar het stadhuis staan de toeschouwers rijen dik in een onafgebroken stroom van enthousiaste mensen.

Na de warme ontvangst door burgemeester 's Jacob in het oude stadhuis aan de Hoogstraat volgt een grote rondrit door de stad. Hierbij wordt onder andere stil gehouden bij de Zangvereniging Crescendo, Vereniging Het Noorden, een kinderkoor op het Plan C om hierna te arriveren bij De Doelen waar een defile wordt gehouden. Voor de aanvang hiervan spreekt Kruger een vlammende



Nieuwsarchief



Historie



Sparta Promotie



R.I.P.

20%

30%

toespraak uit over de criminele praktijken der Britten. Na afloop van het defile trekt de president zich terug in Hotel Leygraaf.

Ook bij de leden van Sparta is de sympathie voor de voor onafhankelijkheid strijdende Afrikaanse Boeren groot. Dit brengt het bestuur, na het horen over het bezoek van Paul Kruger aan Rotterdam, tot het organiseren van een benefiet rond de competitiewedstrijd van 29 oktober 1899 tegen RAP. Deze club is in 1899 voor de derde keer op rij en dit keer zelfs geheel ongeslagen kampioen van de Westelijke eerste klasse geworden.



*Elftalfoto R.A.P. 1899*

De wedstrijd trekt een massa publiek zoals nog niet eerder gezien bij een Nederlandse competitiewedstrijd. Het is voor de organisatie prettig dat Sparta deze maandag wint van de veelvuldig kampioen. Het enige doelpunt van de middag wordt kort voor tijd, voor de ogen van naar schatting 5000 toeschouwers die allemaal een kwartje entree hebben betaald, gemaakt uit een vlammend schot van Rein Boomsma. Na de betaling van de gemaakte kosten levert de eerste liefdadigheidswedstrijd in Nederland een batig saldo van niet minder dan 1201 gulden en 51,5 cent op. De opbrengst wordt na de wedstrijd onder het oog van velen genodigden en journalisten van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse kranten door Sparta overhandigd aan het Nederlandse Transvaal-comite.

[+ Share](#) | [in](#) [f](#) [t](#) [✉](#)

## Reacties

**Anoniem**

1.

23:13 19/09/2007

Reclame maken voor andere websites is alleen toegestaan als dit relevant is aan het onderwerp, Redactie ITWM

**Hawaiihoedje**

2.

23:17 19/09/2007

Schitterend! Hier smul ik van!

**Sam**

3.

23:22 19/09/2007

Mooi stukkie weer hoor, je leert nog eens wat zo op de woensdagavond!

**Baarlo**

4.

23:55 19/09/2007

geweldig!

**Frank - ITWM** 5.

09:38 20/09/2007

Educatief en aangenaam. En bij deze het verzoek aan Gert Aandewiel of Sparta bij de volgende elftalfoto dezelfde pose aan wil nemen als RAP in 1899. Alvast bedankt.

**Rocky** 6.

10:28 20/09/2007

Prachtig

**Jan Weststrate** 7.

10:49 20/09/2007

Mooi deze verhalen. Een echte "opleuker" voor deze toch al actieve site.

**Jan Weststrate** 8.

10:49 20/09/2007

Mooi deze verhalen. Een echte "opleuker" voor deze toch al actieve site.

**Noordereiland** 9.

11:18 20/09/2007

@ 09:38 20/09/2007 | Frank - ITWM

Briljant idee! Zo'n soort elftalfoto, en dan een benefietwedstrijd voor Zuid-Afrikaanse AIDSwezen (oid)

**Hoekie** 10.

12:05 20/09/2007

Schitterend! Ik vind dit zo'm ongelooflijk coole site, daar kunnen we op zuid nog een puntje aan zuigen!

**Semper** 11.

12:14 20/09/2007

Inderdaad prachtige elftal foto je kan zo zien wie de vedettes zijn die kijken gewoon niet in de lens.  
Dit is echt genieten hopelijk komt er nog veel meer.

**De Laam** 12.

13:20 20/09/2007

09:38 20/09/2007 | Frank - ITWM

.. bij deze het verzoek aan Gert Aandewiel of Sparta bij de volgende elftalfoto dezelfde pose aan wil nemen als RAP in 1899...

Briljant!!!! Stel je voor de VI seizoensgids, geweldig. Sparta toon lef, ga niet netjes als vierhonderdduizend andere clubs in een rijtje staan, maar ga voor het Kasteel liggen in de geest van RAP! En dit meen ik serieus he. Waarom moeten we mee blijven doen met dat modernistische saaie foto gedoe?

**Dick** 13.

14:04 20/09/2007

Mooie achtergrondverhalen dit soort stukken, dat leest een mens met plezier. Die RAP gast rechts in beeld met zijn handen in z'n zij staat behoorlijk trots op de foto!

**spartamet** 14.

16:59 20/09/2007

Ja, maar die Afrikaners hebben we de beest uitgehangen met hun APARTHEID dus trots op deze benefietopbrengst ben ik zeker niet, Amandla!

**pascal** 15.

18:23 20/09/2007

was wel een goedinitiatief die benefietwedstrijden. Mooi verhaal. Leer je weer iets bij

60%

70%



over saamhorigheid en geschiedenis. lol  
Ook is de foto van RAP erg lachen. Zijn net een stel kleuters bij elkaar. Zou echt mooi zijn als dit volgend seizoen de stijl wordt van de teamfoto.

#### Anoniem

16.

20:43 21/09/2007

@ spartamet

Deze Afrikaanse boeren die met simpele wapens en in ondertal tegen het Engelse leger strede hebben niets te maken met de apartheid.

#### O'ten tic Tim

17.

01:03 23/09/2007

'FF nuanceren!

De Boeren van toen (nee, niet die van zuid, maar van Zuid-Afrika) hadden wel degelijk daar iets mee van doen. Het was in het vervolg van wat er kwam dat Apartheid 'ontstond'. Je moet echter je oordeel over de reactie daarop wel plaatsen in de context van de tijd. Met 21e eeuwse ogen kijkend zeg je uiteraard: 'hier schaam ik mij voor' Plaats het in de tijd en je kunt er anders tegenaan kijken.

'Amandla' is een strijdkreet, die nog geen witte Hollander toen ooit gehoord had.

Wisten ze toen veel?

Het is zoiets als dat iemand met de technische kwaliteiten en, snelheid en conditie zoals Bok de Korver die destijds had, vandaag in no time uit het veld gehaald zou worden, wegens ondermaatse kwaliteiten. Moeten we daarom nu opeens Bok niet meer eren als een groot voetballer en Oer-Spartaan? Hou ff op!

#### Dieneke Schoemans

18.

16:01 21/12/2009

Leuk om dit te lezen over mijn grootvader Rein Boomsma, die ik helaas niet gekend heb omdat ik na de oorlog geboren ben. Wist wel iets van zijn voetbal verleden, maar er komen steeds weer nieuwe dingen naar boven

#### Rein Boomsma

19.

14:12 28/11/2010

Leuk om te lezen dat mijn grootvader toch nog wel af en to het doel vond. Ja, en mijn naam is hetzelfde maar helaas speel ik geen voetbal.

#### Reactie toevoegen

Login onthouden

Anoniem

80%

90%

[Columns](#)  
[Nieuwsarchief](#)  
[Match Reports](#)  
[Fotoreportages](#)  
[Zoeken](#)

[ITWM vrienden](#)  
[Historie](#)  
[R.I.P.](#)  
[Stand & schema](#)  
[Colofon](#)  
[Disclaimer](#)  
[Dubbelganger](#)

[Links](#)  
[Sparta promotie](#)  
[Tattoos](#)  
[ITWM boek 3-1](#)

[ITWM op Twitter](#)  
[ITWM op Facebook](#)  
[ITWMtv op YouTube](#)  
[RSS-Feed](#)  
[Linkedin Sparta Fans Groep](#)

2013 © ITWM

100%